

de keuze

Achter **de keuze** staat **Danielle van Iersel**

Mijn leven staat in het teken van nieuwsgierig zijn. Van kleins af aan. Vooral naar mensen: je gedrag. Je vragen. Je overtuigingen. Je manier van doen. Je talenten. Je kwaliteiten. Waar komen die vandaan? Wat doe je er mee, of niet? In eerste instantie was er nog de idee om in de huid van iemand te kruipen: ik wilde naar de toneelschool! Mensen nadoen. Uiteindelijk vond ik dat helemaal niet fijn en wilde ik het `echte` leven ervaren en zien! Mensen ontmoeten en bevragen! Iedereen is anders. En (soms) ook weer niet.

Vanaf 2002 heb ik met verschillende doelgroepen mogen werken: mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt (WAO/WIA, WW, Wajong, re-integratie), of nog in hun arbeidsproces (Mobiliteit: van werk naar werk, re-integratie 1e en 2e spoor) of mensen die in een outplacementtraject zitten: blijf ik binnen de organisatie, of ga ik weg? Maar ook iemand die `buikpijn` heeft van zijn/haar loopbaanvraag: wil ik nog blijven doen wat ik nu doe, of wil ik nog wat anders gaan doen? De uitdaging is om je weer te laten kijken naar wat je mogelijkheden zijn, en niet steeds terug naar wat niet meer kan of is. Dit soort vragen en twijfels in je eentje oplossen is lastig. Dan is het fijn om met iemand van buitenaf de balans op te maken. In mijn werk mag ik daar samen met je over praten, doorvragen en aan werken middels maatwerkopdrachten (veelal biografisch) voor thuis. De uitdaging is om je weer te laten kijken naar wat je mogelijkheden zijn. Wat ik daarbij inzet van mezelf is afstemmen op jou, met mijn empathisch vermogen, in eenvoudige taal, heldere kijk, optimistisch, betrokken en creatief. Citaat CMI: ` Een loopbaanadviseur met pathos!`. Veelal werk ik met opdrachten die gaan over jouw biografie: jouw levenspad, hoe verliep deze en waarom?

de keuze gaat over je persoonlijke ontwikkeling. Hoe ziet die er uit en wat heb je NU nodig? Of dat nu is in je baan, je werkomgeving, je relatie(s): uitgangspunt is en blijft dat je er rijker en frisser uitkomt als je er in gaat. Het woord `keuze` valt vaak en uiteindelijk maakt dat iedere keuze die je maakt een kant heeft. En dat te onderzoeken is boeiend, spannend, verrassend en leuk! Dat maakt dat ik iedere dag fluitend aan werk ga En dat is het mooiste (beroep) wat er is. Voel je welkom en gezien!